

# Anandajay

M  
u  
s  
i  
c  
o  
f  
T  
h  
e  
L  
i  
g  
h  
t  
o  
f  
B  
e  
i  
n  
g



Trishna vanto Krishna part I



# Trishna vanto Krishna part 1

- Thirst for Krishna -

mantra: Anandajay  
vocals: Anandajay  
music: Raju & Anandajay  
arrangement & composition: Anandajay

1. Om Namo Bhagavate mantra, 36.28 min.  
(offers a devotional healing of anxiety)
  2. Govinda mantra, 40.00 min.  
(offers a devotional healing of loneliness)
- total playing time: 76.32 min.

## 1. Om Namō Bhagavate mantra

*Om Namō Bhagavate Vasudevaya,  
Om Namō Bhagavate Vasudevaya*

Vrije vertaling: Oh zij gegroet, glanzende bezieling die in alles aanwezig is.

Deze twaalf lettergrepen mantra staat bekend als een Mukti (bevrijding) mantra, een mantra voor spirituele openheid en vrijheid. Het zingen ervan is als het vragen dat Krishna aan je zijde komt te staan om je verlichtend bij te staan in dat wat je doormaakt of doet.

Uitleg van de Sanskriet woorden: Het woord 'Om' geeft aan dat je de erna volgende woorden en klanken vanuit de 'heelheid van het Zijn' ervaart en tot uiting brengt. Het woord 'Namō' betekent 'zij gegroet' en geeft aan, dat die groet vanuit eerbied en met een buigen overgebracht wordt. Het woord 'Bhagavate' geeft aan dat het gaat over een respectvol en verheven wezen, dat glanst of straalt door zijn manier van Zijn. Het woord 'Vasudeva' is de naam van Krishna's vader en door het achtervoegsel 'ya' wordt hier Krishna (letterlijk het wezenlijke die alles naar zich toe trekt) als de zoon van Vasudeva bedoeld, maar het woord 'Vasudevaya' betekent ook het wezenlijke dat in alles en allen aanwezig is.

## 2. Govinda mantra

*Govinda,  
Gopala,  
Gopinatha,  
Krishnanamaha*

Vrije vertaling: Oh zij gegroet, dat wat alle zielen vreugde schenkt, dat wat alle zielen ondersteunt, dat wat alle zielen beschermt en wat alle zielen naar zich toe trekt.

Uitleg Sanskriet woorden: Met het woord ‘*Govinda*’ wordt Krishna bedoeld in de waarde van datgene wat alle zielen alsmear vreugde schenkt. Met het woord ‘*Gopala*’ wordt Krishna bedoeld in de waarde van datgene wat alle zielen alsmear ondersteunt. Met het woord ‘*Gopinatha*’ wordt Krishna bedoeld in de waarde van datgene wat alle zielen alsmear beschermt. Het woord ‘*Krishnanamaha*’ vertolkt het uit eerbied buigend en met respect groeten van Krishna, het alles en iedereen aantrekkende wezenlijke in al zijn aspecten en met name in de bovengenoemde waarden.



info:

website: [www.lightofbeing.org](http://www.lightofbeing.org)

email: [contact@lightofbeing.org](mailto:contact@lightofbeing.org)

tel: 0032 (0)80 548 638

Out of respect of our work, please don't copy.

© The Light of Being ®