

Anandajay

M
u
s
i
c
o
f
T
h
e
L
i
g
h
t
o
f
B
e
i
n
g



Trishna vanto Krishna part 2



Trishna vanto Krishna part 2

- Thirst for Krishna -

mantra: Anandajay
vocals: Anandajay
music: Raju & Anandajay
arrangement & composition: Anandajay

1. Hari-Bhole mantra, 40.00 min.
(offers a devotional healing of moodiness)
 2. Bhaje Bhaje mantra, 39.31 min.
(offers a devotional healing of your inner voice)
- total playing time: 79.35 min.

1. Hari-Bhole mantra

*Om Namō Om Namaha, Om Namō Om Namaha,
Om Namō Hari Bhole, Ananda Namaha*

Vrije vertaling: Oh zij gegroet Wezenlijkheid, die ons zonder te hoeven vragen alles geeft en onze harten steelt.

Uitleg Sanskriet woorden: Het woord 'Om' geeft aan dat je de erna volgende woorden en klanken vanuit de 'heelheid van het zijn' ervaart en tot uiting brengt. Het woord 'Namō' betekent zij gegroet en geeft aan, dat die groet vanuit eerbied en met een buigen overgebracht wordt. Het woord 'Hari' is een naam voor Krishna: dat, waar we allemaal innerlijk naar verlangen en hoe dan ook naar toe wensen te ontwikkelen. Het staat voor het wezenlijke, waar we de diepste liefde voor voelen, voor het wezenlijke, dat zoals bedoeld onze harten steelt. Het woord 'Bhole' staat voor Shiva: het wezenlijke dat, omdat het alles zowel vernietigt als hernieuwt, ons alles zonder dat we hoeven te vragen geeft. Het woord 'Ananda' geeft de vreugdevolle gelukzaligheid aan, die eigen is aan de liefde van het wezenlijke. Het woord 'Namaha' komt van dezelfde stam als het eerdergenoemde 'Namō' en betekent: ik groet U.

2. Bhaje Bhaje mantra

Bhaje Bhaje Nandanam Radhamadhava
Bhaje Bhaje Nandanam Janavallabha
Bhaje Bhaje Nandanam Brajanaranjana
Bhaje Bhaje Nandanam Radhamadhava

Uitleg Sanskriet woorden: Het woord ‘*Bhaje*’ betekent, zing of zing in de naam van het wezenlijke. Het woord ‘*Nandanam*’ betekent blijdschap. Het woord ‘*Radhamadhava*’ geeft het verheven liefdesspel van Radha en Krishna aan. Het woord ‘*Janavallabha*’ geeft de samenkomst van de mens met zijn meest wezenlijke essentie aan. Het woord ‘*Brajanaranjana*’ geeft aan dat de energie van het wezenlijke op een verheugende manier wordt uitgebreid door dat samenzijn.

Jaya, Radhamadhava Kunjabihari
Gopi, Janavallabha Girivaradhari Jasodanandana Brajanaranjana,
Jamunatira Vanacari

Vrije vertaling: Alle eer aan het verheven liefdesspel van Radha en Krishna, waarbij de nobele Heer zijn toegewijde optilt tot op de top van zijn verheven zijnstoestand. In dit aardse paradijs, waar, in een inham, de rivier en het bos samenkomen, vermengt de Zoon van Jasoda blijmoedig zijn kosmische energie met de in vervoering geraakte, toegewijde Radha.

Uitleg Sanskriet woorden: Het woord '*Jaya*' geeft een vreugdevolle aanroep aan het Wezenlijke aan, dat eerwaardig, glorievol en bevrijdend is. Het woord '*Radha*' staat voor de meest aan Krishna toegewijde vrouw, zijn lief. Het woord Radha betekent dan ook: volmaakte liefdevolle toewijding. Het begrip '*Madhava*' geeft aan dat het over een nobel wezen gaat, en daar wordt Krishna mee bedoeld. Het woord '*Kunja*' geeft aan dat het over iets bijzonders en uitverkorens gaat. Het begrip '*Bihari*' geeft aan dat het daarbij om een grootse en krachtige energie gaat.

Het woord '*Gopi*' geeft aan dat het om een dienend, bescheiden en zorgzaam wezen gaat. Het woord '*Jana*' betekent soort en duidt op het feit dat het om alle wezens met die innerlijke hoedanigheid gaat. Het begrip '*Vallabha*' duidt op een verblijfsruimte of zijnsbeleving op het hoogst mogelijke punt. Het woord '*Giri*' betekent berg en het woord '*Dhari*' betekent zittend of vasthoudend en het woord '*Vara*' geeft een omkering of afwering aan, hier van het persoonlijke belang.

Jasoda is de naam van Krishna's moeder en Nandana betekent de zoon van. Het woord '*Braja*' betekent vermeerderen en uitbreiden. Het begrip '*Rajan*' duidt er op dat iets verheugend is en een bepaalde vervoering met zich meebrengt. Het woord '*Janarana*' betekent net als het woord '*Jana*' soort of groep mensen met nadruk op de levende wezenlijkheid van hen.

Het woord '*Jamuna*' is de naam van een van de heilige rivieren van India die in het verhaal van Krishna een belangrijke rol speelt. Het woord '*Tira*' kan vertaald worden met bank. Het woord '*Vana*' betekent bos en '*Cari*' betekent praktiseren, gedragen of bewegen.



info:

website: www.lightofbeing.org

email: contact@lightofbeing.org

tel: 0032 (0)80 548 638

Out of respect of our work, please don't copy.

© The Light of Being ®